

Kamp avond dag 3 en dag 4

De bonte avond was gisteren een groot succes. We begonnen met een bingo geleid door meester Gerard en juf Naserin. Nadat de kaarten vol waren en de prijzen waren verdeeld was het tijd voor muziek. Maar was nummer 13 nou wel of niet genoemd? De swish swish was een groot succes. De hele zaal deed mee. Maar er waren ook solo-optredens, breakdance en een heuse salto. Het was daarna nog lang onrustig op de slaapkamers. Vanochtend zat iedereen toch weer op tijd aan het ontbijt, dit keer met een eitje. Daarna tijd om in te pakken. Maar hoe moet die slaapzak nou weer in dat zakje? Nog een paar uurtjes en dan vertrekken we weer naar Den Haag. Eerst nog even spelen in het bos en de afsluiting met meester Henk.

Vanmiddag om twee uur bracht de bus iedereen weer in Den Haag. Alle spulletjes bij elkaar zoeken, mandje mee of speerpunt of... en dan vol met verhalen naar huis.

De juffen en meesters vonden het een geweldig Kamp. Dus “Kids” dank jullie wel!!
PS Ze gaan wel allemaal heel vroeg naar bed vanavond en morgen heel veel uitslapen







