

Kamp 2018 – Avond dag 2 en dag 3

Dinsdagavond regende het buiten. We hebben na het eten het Zweeds Loopspeel gespeeld; 50 kiesvragen verspreid door het hele gebouw. Je moet zo snel mogelijk de juiste antwoorden verzamelen. Vanochtend werden de winnaar van de quiz bekend gemaakt, het waren Timothy en Raoul.

Woensdag begon met een jarig! En dat op de grote prehistorische dag. De kinderen konden 's ochtends en 's middags uit heel veel dingen kiezen. Ze hebben met wilgentakken manden gevlochten. Ze hebben kleding uit de prehistorie aangetrokken (dierenhuiden) en zelf een tasje gemaakt. Ze hebben vuur gemaakt met vuursteen. Ze hebben speren en pijlen van vuursteen gemaakt. Ze hebben thee gezet met hete stenen en ze hebben iets gemaakt van gesmolten brons. De meester heeft het gesmolten brons in de door de kinderen gemaakte vormpjes gegoten. Zo is er de hele dag door een heleboel gemaakt. Dat mogen de kinderen morgen allemaal mee naar huis nemen. De kookploeg heeft op een kampvuur pannenkoeken gebakken. Schuilend voor de regen hebben we die in het grote rieten huis opgegeten. We kregen ook een kippenpoot, soep en een appel.

































