

KAMP 26 tot 29 maart 2018

Na een goede busreis kwamen we even na twaalf uur aan bij ons kampgebouw. Een paar kleine files in de Randstad en de plaspauze bij Ermelo mochten de pret niet drukken. “Hoeveel kilometer nog? Hoe lang duurt het nog? Zijn we al in Drenthe?”

Na de lunch eerst de slaapkamers inruimen. Wat doen vier jongens met al hun tassen op een kamer met maar een stapelbed? Oeps foutje, verkeerde kamer!

Lekker spelen met takken in het bos achter het kampgebouw en alvast een kijkje nemen bij de prehistorische huizen van later deze week.

‘s Middags maken we een rondwandeling door de bossen en weilanden rond Wilhelminaoord. Het leukste is toch wel slootje springen. Niet iedereen blijft droog. Gelukkig lopen een paar natte jongens gewoon stoer door, zonder klagen. De droogkamer in het kampgebouw is er niet voor niets.

‘s Avonds vertelt meester Henk een spannend verhaal bij een kampvuurtje over een jongen uit de Steentijd die een wolf ontmoet.

We sluitend de eerste dag af met een dierengeluidenspel in het bos. Juf Laurette kan heel goed een poes nadoen. Als het begint te regenen is het tijd voor een douche en dan naar bed. Om elf uur is het doodstil in het gebouw.

Deze dinsdag schijnt ‘s ochtends het zonnetje. We gaan deze ochtend dierensporen zoeken in het bos, zoeken naar waterdiertjes en wandelen over de “Kale Duinen”. Maar eerst: zelf een hut bouwen in het bos achter het kampgebouw en de schapen voeren!















